

8.9.2007 Invigning av världs naturarvet 8.9 2007 / **Fmgeordf. Monica Sirén-Aura**

Herr President, ärade inbjudna gäster, mina damer och herrar

Välkomna till platsen för världs naturarvet - där landet höjer sig ur havet.

Då jag växte upp på 60-70-talet var bilder av månfärder något som var unikt och etsade sig fast på näthinnan. En bild mer än andra, den av en sk. jorduppgång på månen. Den skimrande, blå planeten som svävade ensam i världsrymden - oändligt vacker och fascinerande - också en skrämmande insikt att jorden är vårt hem och det är ont om jordklot - vi har bara en enda jord. Storskalig förståelse och stora system

De som följt Carl von Linnés berättelser som i år aktualiserats p.g.a. det förflutit 300 år sedan han föddes, slås av insikten att den berättelsen började i pappas trädgård. Studiet av varje enskild insekt, blomma och ört. Så småningom utvidgar han det till synen på hela system. Den biologiska mångfalden är en förutsättning för ekosystemets fortlevnad och varaktighet liv på jorden. Det beskrivs med mer liv och färg av Linné, jag citerar:

"Allt vad den Allsmåttiga Skaparen inrättat på vårt jordklot är gjort i en så undersam ordning, att inte ett enda finns, som inte behöver ett annat bistånd till sitt underhåll: Jordklotet själv med stenar, malm och grus, när ju och föds av elementen: Växter, trån, örter, gräs och mossor växer av jordklotet, och djuren till sist av växterna. Till slut förvandlas alla dessa åter till sina första ämnen, jorden blir plantans föda, plantan maskens, masken fågelns och fågelns ofta rovdjurets. Så går allt i kring"

Vi kunde lägga till: Människan är unik genom att hon är medveten om konsekvenserna av sina handlingar. Vi människor har förmågan att inse att vårt skydd av naturen också är en förutsättning för kommande generationers överlevnad. Det ger oss särskilt ansvar.

Vi har idag en märklig dag i vår historia - vi inviger Finlands första världs naturarv - mitt i den steniga Björkö skärgård, Ett arbetsprojekt som pågått i över tio år och nu gett området statusen- världs naturarv. Det betyder mycket inte enbart för de kommuner som finns inom dess gränser utan också för Finland- det är något att vara stolta över, det är unikt.

Det kan inte vara så att så mycket arbete som blivit gjort under åren strandar på att vi i Finland inte vet hur vi skall förvalta och sköta om vårt naturarv - att det inte finns pengar att marknadsföra, planera och underhålla den känsliga miljö som ett naturarv utgör. Vi skall vara medvetna om att turistströmmen tätar hit ut till Svedjehamn, då skall det finnas ordnat för dessa människor att de de facto ser De Geer-moränerna och får möjligheten till naturupplevelser i skärgården. Besökare är också intresserade av områdets fiskehamnar och att studera fågelliv eller växtliv - allt tätt sammanflätat till naturen. Minst lika viktigt är det att beakta den bofasta befolkningens rättigheter och förutsättningar att bo mitt i ett naturarv. Här ute i Svedjehamn och i området runt omkring skall det finnas tydliga parkeringsplatser o ställen dit besökaren kan gå - en De Geer-infopunkt.

För att tillgodose besökarens alla intressen och för att erhålla information om vart besökaren är på väg planeras ett Havets hus vid inkörsporten till världs naturarvet dvs vid Replot bro. Vi skall även i detta fall hoppas på en god vilja vad beträffande finansiering för att detta projekt skall kunna förverkligas.

Alla utredningar om behoven och utvecklingsåtgärder finns förmåligt samlat i Forststyrelsens Österbottens naturtjänster 2007 det är bara att läsa och begrunda men framförallt skrida till verket. Ansvar ligger inte på de enskilda kommunerna utan detta naturarv är Finlands naturarv. Stora delar av världs naturarvet ligger i Korsholm kommun vilket naturligtvis betytt att kommunen haft och har ett speciellt ansvar för arbetet som gjorts och görs. Jag vill gärna passa på att rikta ett stort tack till alla inblandade, både tjänstemän och förtroendevalda som gjort ett fantastiskt jobb för att tillsammans med alla myndigheter få ett världs naturarv till Kvarken.

Då vi tänker på det naturarv vi idag inviger kan det tyckas vara långt borta från Linne´, men är verkligen det? När Linne´ beskrev hur han såg den "allsmåttiga Guden på ryggen" och hur han spårade Guds fotsteg över naturens fält, så fortsatte han så här: "Jag såg hur alla djur underhölls av växterna, växterna av jorden, jorden av solklotet; hur jordklotet välvdes natt och dag kring solen, som gav det liv; hur Solen med planeter och fixstjärnor rullade liksom på sin axel, till ett obegripligt antal och oändlig vidd, samt uppehölls i sitt tomma intet av den obegripliga första rörelsen."

Då är vi tillbaka i bilden av det skimrande blå klotet, som far fram genom den oändliga världsrymden. Som är människans hem.

Och århundraden efter Linne´, när vi säger oss leva i globaliseringens tidevarv, är det vår uppgift att tillsammans skydda och ta vara på detta mänsklighetens gemensamma hem - denna gång i formen av ett världs naturarv.

Varmt välkomna till invigningen av världs naturarvet.

